

Bomaanslag op de ULB !

Bij het ter perse gaan vernemen we dat er vanmorgen (vrijdag 1/12) om 8.55 u. een bom is ontploft in gebouw H van de ULB, tijdens een les openbare financiën, gegeven door een medewerker van Minister Moureaux. Er zijn 4 zwaar gewonden, waarvan één in levensgevaar. De aanslag zou zijn gepleegd door een man van ongeveer 50 jaar, die is binnengekomen in de Aula, zijn tas heeft achtergelaten, en weer is buitengegaan. enkele minuten nadien is de bom dan ontploft. Er waren slechts 50 studenten aanwezig, waar het er normaal 200 hadden moeten zijn. Het lage aantal is te verklaren door de staking van de MIVB.

Als u dit leest weet u er waarschijnlijk al meer van, we zullen proberen er in de volgende Moeial uitgebreid op terug te komen.

7de jaargang, nr. 5, dinsdag 5 december 1989

de Moeial



St. Vé

Vorige week ging onze traditionele studentenoptocht voor de 101ste maal door. Ook dit jaar verliep alles weer 'vlekkeloos'. Er deden 32 vrachtwagens aan de optocht mee, en er vierden wel 5000 studenten deze gebeurtenis. Een twintigtal personen genoten (eveneens traditioneel) een beetje teveel en werden dan ook in vrij bedenkelijke toestand afgevoerd. Blijvende of erge letsels werden niet gesignaleerd, de farmaceutische industrie

zag echter wel de volgende dag haar omzet van katerverwijderende middelen in het Brusselse gevoelig stijgen. Daarnaast noteerden we tevens een uitverkoop van diverse deeg- en bloemwaren, eieren en goedkope ketchups in de grootwarenhuizen rond de kampus.

De bewakingsdiensten deden hun werk naar behoren doch konden niet verhinderen dat er menige kilo's clash op de Zavel binnengesmokkeld werden. Maar ook dat behoort nu éénmaal tot de folklore van de échte St.-Vé. Wel viel het op dat de zgn. clash-kontroleurs het ergst toegetakeld waren. Dat kwam voornamelijk door het feit dat de meesten hun "materiaal" liever in laatste instantie gebruikten op de achteloze security, dan wel het te zien verdwijnen in de voorziene containers.

De organisatoren deelden ons tevens mede dat zelfs



de ordediensten vrij tevreden waren over het goede verloop van de optocht. Dat bewees vooral de hoofdinspecteur die de aanwezigen zelfs op een spektakulair motorevenement trakteerde. Big Fun !

Winnaar van de prijs van de mooiste versierde wagen was de Folklore-akademie die hun wagen versierden rond het thema van de afbraak van de "Muur". Op deze manier werd nogmaals bewezen dat studenten wel degelijk in staat zijn om het ludieke te koppelen aan de actuele problematiek.

Aldus eindigde deze gebeurtenis, de doorzetters konden nog terecht in de eivolle BSG-zaal. De algemene impressie en reacties achteraf waren alle positief. Vandaar dat we onze vuile pet (voor de verandering dus niet onze broek) af doen voor de organisatoren. En volgend jaar, gewoon doen !



Abortus

Abortus... Een onderwerp dat al heel wat stof heeft doen opwaaien en vooral nu bijzonder actueel is, want met het wetsvoorstel Lallemand-Herman-Michielsen kwam abortus opnieuw volop in de belangstelling...

Het voorstel houdt in dat in bepaalde noodsituaties abortus wettelijk toegelaten is en dus niet meer strafrechtelijk zal vervolgd worden. De senaat keurde het voorstel reeds goed, en nu ligt het wetsontwerp te wachten in de kamer op (hopelijk) goedkeuring!

Elke tegenstander van de depenalisatie van abortus zal een bittere pil slikken, als dit voorstel er door komt.

Door de tegenstanders werd bij de publieke opinie sterk ingespeeld op de emoties, zodat enige rationaliteit bij goedgelovigen de kop werd ingedrukt. Hun doel was het manipuleren van gevoelens door propaganda te voeren aan de hand van

gruwelijke films (voorbeeld: uitzending door Christen-Democratische Omroep) en dito foto's (voorbeeld: Pro Vita-actie in Mechelen), door te goochelen met begrippen als "het leven", "het doden", "onmenselijke moordenaars",... Maar ze verliezen uit het oog dat abortus niet wordt uitgevoerd met de bedoeling te doden, en elke mens met wat gezond verstand moet toch weten dat abortus ook niet als anticonceptiemiddel zal gebruikt worden, juist omwille van de emotionele spanningen die ermee gepaard gaan.

Abortus is een medische ingreep... en is beter te voorkomen dan te genezen!

Omdat wij vonden dat abortus ook een onderwerp is dat iedereen aanbelangt, organiseren we, samen met het StudieCentrum Francisco Ferrer, hierover een debat op woensdag 13 december, om 20u15 in de Qb; met als sprekers: Mevr. L. Herman-Michielsen (!), iemand van de Pro Vita-beweging, Anne Verougstraete (gyneacologe, werkzaam bij Sjerp), Annie Sjegers (Sjerp), een arts uit Katholiek milieu en Ludwig Caluwe (van de CVP Jongeren). Wij hopen op jullie aanwezigheid!

Op 16 december gaat op het Muntplein in Brussel een fakkeloptocht door, om 16u30, als steun voor het wetsvoorstel Lallemand-Herman-Michielsen.

Vrouwengilde en het StudieCentrum Francesco Ferrer

Homo- en lesbiennieuws

Beste lesbiennes, homo's, bi's, twijfelaars en sympathisanten

Aangezien er sedert 2 jaren aan de V.U.B. een beklemmende stilte hangt rond homosexualiteit, vatten wij, Marc, Anja en Chris, het plan op om onder studenten een leuke vriendenkring op te bouwen.

Uit ervaring weten we dat vriendschappen een zeer belangrijke rol vervullen in het proces dat we allen te verwerken krijgen. Een proces waaruit de uiteindelijke aanvaarding van jezelf voortvloeit. Eens daarmee klaar volgt de "Coming Out". Een aanvankelijk moeilijke zaak, zeker omdat de homo- en lesbiennewereld de laatste jaren op zijn/haar retour is, en het bijgevolg veel moed vraagt er je eerste stappen in te zetten. In groep verloopt dat natuurlijk

veel vlotter dan in je eentje. Het alsmaar blijven uitstellen van deze essentiële stap (een al-



gemeen verspreid fenomeen onder ons) is jezelf blijven onderdrukken.

Ons doel is voornamelijk sociaal gericht (later eventueel ook cul-

tureel): MENSEN samen brengen die behoefte hebben aan contacten met gelijkgestemden, gelijkgeaarden, kortom mensen die je volledig begrijpen.

Wij hadden gedacht aan een gezellige bijeenkomst eens per maand. Meer informatie hierover krijg je door te schrijven naar onze postbus of te telefoneren. Ook voor informatie omtrent homosexualiteit in het algemeen, homo- en lesboliteratuur, het uitgaansleven, welke en waar de specifieke gelegenheden, bars, dansings zich bevinden, kun je bij ons terecht.

Marc, Anja en Chris

Postbus 24
1040 Etterbeek 1.
Tel.: 013/66.50.87 op vrijdag
tussen 12.00 en 13.00 uur.

Agenda.

dinsdag 5 december

GK : Sportbus Jette (18.30)←→Etterbeek (22.30)
 19.00 : BSG-zaal : WK-Sinterklaas-kantus
 20.00 : 't Complex : Pakskesavond (org. VSKM, ZWK, WL, BSK)
 20.00 : Qd : VRG-film
 21.00 : De Prof : Sinterklaas-TD
 21.00 : KK : Peter Hartman Trio (Jazz-optreden)
 22.00 : BSG-zaal : Campus-TD (org. Bewonderscommissie Oefenplein)
 AVSG bezoekt brouwerij Hoegaarden

woensdag 6 december

11.00-19.00 : Tandheelkundig instituut Jette : 21ste Medische Dagen (org. GK)
 11.30 : Cafeteria : Sinterklaasstand A.I.
 16.00 : Shamrock : Antverpia gaat naar Oceadium
 19.00 : BSG-zaal : Kinneke Baba-Sinterklaas-kantus
 20.00 : Qc : Gerrom-film 'A cry in the dark'
 20.00 : Qd : Limburgia-film 'Children of a lesser god'
 20.30 : Qa : theater 'Mijnzoetje Junior' door 't Gebroed (Pjeeroo Roobjee)
 21.00 : BSG-Jette : AVSGel-party
 22.00 : BSG-zaal : PERS SINTERKLAAS-TD
 22.00 : Shamrock : Spaanse nacht (optreden + etentje)

donderdag 7 december

11.00-19.00 : Jette : Medische dagen
 14.00 : cafeteria : KBS bezoekt brouwerij Cantillon & Geuzemuseum
 20.00 : G 108 : Amerikaans-Canadese dichter George ELLENBOGEN leest voor uit eigen werk
 20.00 : Qd : VSKM-film 'Rain man'
 22.00 : BSG-zaal : RPGC+Campina-TD
 22.00 : Confrater : uitreiking doopprijzen BSG
 RPGC start Killer (tot 18/12)

vrijdag 8 december

21.00 : Hotel Palace (Rogierplein) : 4de Nacht van Verhaegen - VUB-ULB-BAL
 GK gaat op uitstap naar Bungalowpark Erperheide (t.e.m. 10/12)

zaterdag 9 december

BSG-Jette : BM-Dies Natalis
 V.V.S.-Congres (Inlichtingen : BSG)

zondag 10 december

OP gaat naar Eddy Wally (Provoosthallen Oostende)
 V.V.S.-Congres (Inlichtingen : BSG)
 20.00 : BSG-zaal : KBS-kantus

maandag 11 december

8.00 : De Prof : Campina gaat paardrijden
 12.00 : Confrater : Brouwerijbezoek Leuven (org. BSG)
 20.00 : BSG-zaal : VRG-cantus
 20.00 : Qc : Antverpia-film 'Crocodile Dundee'
 21.30 : GK-kot : GK gaat naar Kinopolis 'Dead Calm'

dinsdag 12 december

20.00 : BSG-zaal : OP-kantus
 20.00 : Qc : VRG-film 'Dead Ringers'
 GK : Sportbus Jette (18.30)←→Etterbeek (22.30)

woensdag 13 december

19.00 : BSG-zaal : GK-kantus, m.m.v. de Studentenfianfare
 20.00 : Qb : Abortus-debat (org. Vrouwengilde)
 20.00 : Qc : PERS-FILM 'Salaam Bombay'
 20.00 : Qd : BSK-film 'Midnight Run'
 20.30 : Qa : Theater 'Achiel De Baere' door Theater van het Niets (Erik De Volder)
 22.00 : BSG-zaal : GK-TD

donderdag 14 december

14.00 : BSG-zaal : KBS-rommelmarkt
 18.45 : GK-kot : GK gaat naar KVS 'Burger Edelman' (Molière)
 20.00 : Qd : Westland-film 'Working Girl'
 22.00 : BSG-zaal : Historia-TD
 BM gaat naar Jan De Corte

vrijdag 15 december

VOC-Mechelen : VSKM-kaas-en-wijn-avond
 Salons Carlton-Aalst : AVSG 'Le' Galabal

zaterdag 16 december

VESALIUS-college Beach-Party

maandag 18 december

Campus de la Plaine : RPGC shoot out Killer

dinsdag 19 december

20.00 : Qd : Gerrom-film 'The Morning After'
 20.00 : Qc : Historia-film 'Rocky Horror Picture Show'
 22.00 : Tent : Solvay-TD met LSP-band
 20.00 : JVS : Drink van de wiskunde
 22.00 : BSG-zaal : CM (ULB)-TD

woensdag 20 december

20.00 : Qc : WK-film 'The Accused'
 20.00 : Qd : InfoGroep-film
 22.00 : BSG-zaal : LVSV-TD
 22.00 : BSG-zaal Jette : GK-kerst-TD

donderdag 21 december

20.00 : Qd : Campina-film 'Bloodsport'
 20.00 : BSG-zaal : BM-doop-kantus (een beetje laat, niet ?) beter laat dan nooit
 21.00 : KK : Concert 'Failing Fellows' + fuif

vrijdag 22 december

21.00 : Hill Diar Antwerpen : Antverpia Kroegentocht



CONCERTEN

PETER HERTMANS TRIO

Peter Hertmans : gitaar

Jan De Haas : drums

Michel Hatzigeorgiou : elek.bas

Peter Hertmans is een grote naam in het Belgische jazzmilieu. Na zijn opleiding als gitarist begon hij zelf les te geven aan de jazzstudio en aan Halewijnstichting. Hij reisde als muzikant een groot stuk van de wereld af en sleepte links en rechts tal van prijzen in de wacht. Hertmans interpreteert vooral klassieke jazzkomposities en werken van jonge Belgische komponisten. Het aksent ligt niet zozeer op de techniciteit, als wel op de sfeer en een open benadering.

Dinsdag 5 december '89 - 21u
Kultuurkaffee - gratis

THE FAILING FELLOWS

The Failing Fellows is een vijfkop-pige formatie uit Tielt. Tijdens de jongste rockrally belandde de groep net naast het schavotje. Ondertussen hebben de Fellows hun status van jonge beloften meer dan waargemaakt. Met een gesmaakte single en tal van concerten veroverden zij de harten van menig rock-liefhebber. Een heuse mini-LP ligt bovendien in het verschiet. Het komt trouwens niet elke zanger toe om zoals Piet De Jonghe de vergelijking met Iggy Pop te mogen doorstaan. Sixties pop met een eigentijds gelaat
Donderdag 21 december '89 - 21u
Kultuurkaffee - gratis .

THEATER

'MIJNZOETJE JUNIOR' 'T GEBROED'



Negen jonge acteurs op zoek naar de roots van het theater. Resultaat: een niet alledaags spektakel boordevol verbale agressie en fysieke heksen-toeren, overgoten met een flinke dosis meedogenloze humor. Mijnzoetje Junior wil acteur worden maar wordt in zijn plannen gedwarsboomd door zijn tirannieke vader, een pooier zonder scrupules, en door zijn melancholieke moeder. Heeft hij de wilskracht om te slagen, en weet hij überhaupt wel iets van akteren af?"

Jong onbezoedeld geweld, gedreven door loutere spelvreugde, in een wervelend scenario van **Pjeroo Roobjee** en onder de vakkundige leiding van **Jan Declair**.

Woe. 6 december '89, 20u
Aula VUB

Inkom : 150 vvk / 200 kassa
Org. i.s.m. Hum. Jongeren Nationaal

THEATER

'ACHIEL DE BAERE' 'THEATER VAN DE NIETS'

Achiel De Baere (1912-1973), geboren Gentenaar en verwoed duivenmelker, leidde een vrij kleurloos bestaan in de volkse Kongo-steeg. Niet direkt een gegeven om een theaterstuk rond te bouwen, ware het niet dat regisseur Eric De Volder toevallig op de dagboeken van deze anonieme figuur stootte en getroffen werd door de eerlijkheid die ze uitstraalden.



De voorstelling ging afgelopen zomer in première in Gent en werd door de Vlaamse theaterpers unaniem geprezen omwille van het originele scenario en de sterke akteerprestaties. Een ontroerend stuk, poëtisch, trefzeker en gesausd met een wrange, maar realistische humor.
Spelers : **Dirk Buyse, Hilt De Vos** en **Bob De Moor**.

Woensdag 13 december '89, 20u,
Aula VUB

Inkom : 150 vvk / 200 kassa

TENTOONSTELLING MARC LAMBRECHTS

De tentoonstelling loopt tot 20 december in de Centrale Bibliotheek VUB - Gebouw B&C
elke werkdag van 9 tot 21u, zaterdag van 10 tot 16u

TENTOONSTELLING

Fred Bervoets
Jean Bilquin
Jan Burssens
Enk De Kramer
Tom Frantzen
Luc Hoenraet
Nik Honinckx
Marc Lambrechts
W. J. P. Levi

kunstuitgaven

4

nieuwe edities
en hun voorgangers

Frank Maieu
Pol Mara
Marcel Mariën
Pjeroo Roobjee
Roger Somville
Jan Vanriet
Paul Van Gysegem
Pierre Vlerick
Maurice Wyckaert

De tentoonstelling is open alle werkdagen
van 6 dec. 1989 tot 11 jan. 1990,
Kultuurkaffee: 11.30u tot 24u, Galery : 11.30u tot 17u

Galery' VUB
Kultuurkaffee

HET ETHISCH REVEIL IN VLAANDEREN AULA VUB di. 19 dec. - 20.30u



Org. Dienst Cultuur VUB & Trefcentrum Y' Ism RTBF Striplease

Studiekring Vrij Onderzoek

Abortus : de CVP spartelt

Eens je een vrouw gezien hebt, dood omdat ze zelf een abortus trachtte uit te voeren met zeepsop (!) of met de bijna spreekwoordelijk klerenhanger, kan je eigenlijk niet meer tegen de depenalisatie van abortus zijn.

Zolang er vrouwen zijn die abortus willen uitvoeren, zou dit in goede -en dus legale- medische en psychologische omstandigheden moeten kunnen.

Maar abortus zou niet nodig mogen zijn. De CVP wil in dat opzicht de klemtoon leggen op de alternatieven (!) : "opvang, begeleiding, herwaardering van het gezin, informatie over adoptie, anticonceptie, enz.". Net dit hebben ook de voorstanders van een vrije(re) abortuswetgeving voor ogen; zegt een naam als 'Kollektief Anticonceptie' (een centrum dat abortussen uitvoert en dat verleden jaar nog uitgebreid in het nieuws kwam door het Gentse massaproces) niet genoeg. Het is typisch voor de partij die meent dat zonder haar de maatschappij (moreel) ten onder gaat, dat zij steeds weer tracht netelige kwesties te omzeilen. Jarenlang heeft zij aan de vrijstelling van anticonceptiva -pas sinds 1973 in België toegelaten- een kater overgehouden. Sexuele opvoeding op school is voor vele katholieken nog steeds ondenkbaar. Maar nu zij een nederlaag dreigen te lijden in een zo mogelijk nog groter dilemma, wordt het plots wel mogelijk: nog maar eens de moraal van het minste kwaad? De CVP gaat er van uit dat het leven begint bij de conceptie, bijgevolg stelt zij dat abortus moord is en dus strafbaar moet blijven. Illegale zwangerschapsonderbrekingen zullen dan echter blijven gebeuren, met alle mogelijke ge-

volgen. Misschien menen zij wel dat deze enkele levens het niet waard zijn om uit hun ivoren toren te komen, en ja, zelfmoord is in onze wetgeving wel toegelaten.

In de afgelopen jaren gebeurden vervolgingen enkel op klacht, en dan nog... In sommige arrondissementen wel, in



andere niet, naargelang de zin van de plaatselijke procureur... Als abortus zo onaanvaardbaar is, hoe komt het dan dat onder de opeenvolgende ministers van justitie (waaronder verscheidene CVPers) de centra die er openlijk voor uitkomen abortussen uit te voeren, niet gesloten werden.

Verscheidene regeringsverklaringen hebben uitdrukkelijk gesteld dat zwangerschapsonderbreking, althans haar wetgeving, een zaak van het parlement is. Nochtans pleegde de CVP (al sinds 31 jaar onafgebroken regeringspartner)

ai die jaren chantage op haar (mogelijke) coalitiepartners door de val van de regering voorop te stellen indien abortus ter sprake zou komen. Ditmaal gaf de SP niet zo veel toe, er werd besloten tot een beperkt mortuarium. Sommige CVP-leden beschouwen de huidige regeringsverklaring echter als een futiliteit. De kans dat de CVP de huidige regering alsnog laat vallen, eventueel onder het mom van bv. de derde vase, lijkt niet gering als de CVP haar zin niet krijgt. Hiervoor zal men de besprekingen in de Kamer moeten afwachten. De CVP zal ongetwijfeld alle middelen aanwenden om haar wil door te drijven of ten minste een beslissing op de lange baan te schuiven. Daarvoor is het voldoende dat het geringste amendement in de Kamer aanvaard en goedgekeurd wordt, dan moet het gewijzigde wetsvoorstel immers opnieuw in de Senaat behandeld worden. Op het jongste partijcongres stelde voorzitter Van Rompuy nog maar eens dat er een consensus moet komen. Betekent consensus dan dat iedereen het CVP-standpunt als norm laten gelden? Plots mag een meerderheid in een domkratie niet meer "haar wil opdringen" aan een minderheid. Integendeel, de minderheid moet gevolgd worden, of anders... In de Senaat probeerde de CVP reeds een verdragingsmanoeuvre uit. Zij maakte zich belachelijk door senaatsvoorzitter (en ex-CVP-voorzitter) Swaelen van zijn voorrecht een advies bij de Raad van State aan te vragen, gebruik (misbruik?) te laten maken, hoewel tijdens de

besprekingen in de Senaatscommissie al eens een dergelijk advies uitgebracht werd. Gelukkig voor hen, viel het jongste advies enigszins positief uit voor de CVP-gelederen. Van Rompuy stelde dan maar dat het onverantwoord zou zijn een advies van het hoogste rechtscollege van het land als een vodge papier naast zich neer te leggen. Dat de CVP als regeringspartner tijdens de volmachtenperiode (Martens V en VI) zowat tweederde (!) van alle uitgebrachte adviezen negeerde, ontging hem waarschijnlijk. Hoe praktisch die

schizofrene moraal toch is ! *Dit artikel heeft de vaak ridicule houding van de CVP, als vertegenwoordiger van tegenstanders in het abortusdebat, trachten te illustreren. Een volgende keer zullen we proberen het meer over de abortusproblematiek zelf te hebben.*

Tot slot nog even vermelden dat op 6 december a.s. de besprekingen in de Kamercommissie beginnen (behoudens verdere vertragingen).

Nicole Pouliart
voor Vrij Onderzoek (Jette)

LEZING : Hugo De Ridder

'Sire, geef me honderd dagen'

Naar aanleiding van het verschijnen van zijn derde en ophefmakende 'Wetstraatboek' 'Sire, geef me honderd dagen' zal Hugo De Ridder (De Standaard) een onhullende voordracht houden over de langste politieke crisis die België ooit kende.

In zijn boek schetst De Ridder de onthutsende toestanden begin 1988 : de CVP-trojka in de luxueuze Pullman-suite, het Egmont-trauma van Hugo Schiltz, de woedeuitbarsting van Karei Van Miert, het schokkend ontwaken van Guy Verhofstadt, de belofte van Gerard Deprez aan de koning. Het fabricagegeheim van Jean-Luc Dehaene, de verdwijntruc van Guy Spitaels, de verscheurende tweestrijd van Wilfried Martens en de groeiende invloed van het staatshoofd worden uiterst minutieus ontleed, van dag tot dag, van uur tot uur. Bij zijn zoektocht naar de ware toedracht ging De

Ridder uit van confidentiële aantekeningen en gesprekken van de hoofdrolspelers. Zijn boek maakte reeds heel wat reacties los, niet alleen in de pers, in de politieke middens en van grondwetspecialist Senelle, maar ook van het Hof zelf : veertig jaar na de ontkenning van de Koningskwesie is het dan ook interessant om de rol van de (onthullende) journalistiek en de eigentijdse geschiedschrijving te situeren in het kader van het politiek-maatschappelijk leven in België.

De voordracht zal plaats hebben om 18 u in lokaal 5B407 op 5 december 1989

LONDON !

De Kring voor Internationale Betrekkingen organiseert samen met de Afdeling Internationaal Recht en Internationale instellingen van de Rechtsfaculteit een studiereis naar de internationale instellingen in Londen. Op het programma staan bezoeken aan het Commonwealth Office, de WEU, de Internationale Maritieme Organisatie, de Houses of Parliament, Amnesty International, enzovoort. Prijs per persoon : 8500 fr., voorschot 2000 fr. Inschrijven uiterlijk 15/12 in lokaal 4B 341.

De Moeial

Tweewekelijks
studententijdschrift van
de Vrije
Universiteit Brussel,
i.s.m. BSG, Dienst
Kultuur en VO.

Adres :

De Moeial
Pleinlaan 2-Gebouw Y'
1050 Brussel
Tel. : 641 23 38

Verantwoordelijke

Uitgever :

Geert Baetens
Pleinlaan 2
1050 Brussel

Hoofdredakteur :

Roger D'Hoogh

Medewerkers :

Teo, Alex,
Roger, Iris Merveille,
Elisabeth Van Son,
Jakke, Jans Maarten
Theo, Nicole Pouliart,
Parcival

Abonnementen :

200,- voor 1 jaar (± 15
nummers). Steun-
abonnementen : 500,-
te storten op rek.nr.
001-1386975-48 van De
Moeial met vermelding
van naam en adres.